



JASON AARON JASON LATOUR

SOUTHERN BASTARDS

BOEK 2 - GRIDIRON

L



SOUTHERN BASTARDS

BOEK 2 GRIDIRON

Eerste druk 2020
Southern Bastards
Boek 2 Gridiron

Tekst: Jason Aaron
Tekeningen en inkleuring: Jason Latour
Vertaling: Peter de Bruin

Originally published by Image Comics in the U.S.
as Southern Bastards vol. 2: Gridiron (#5-8).
Southern Bastards™ and ©2015 Golgonooza, Inc & David Jason Latour.
All rights reserved.

Published by arrangement with Mediatoon Licensing/Urban Comics.
Copyright Nederlandse vertaling 2020 Uitgeverij L
Uitgeverij L is een imprint van Don Lawrence Collection BV, Oosterhout

ISBN 978-90-8886-565-7

NUR 361

 www.uitgeverijL.nl

 www.instagram.com/uitgeverijL

 www.facebook.com/uitgeverijL



Hoofdstuk 1



SHIT, KNUL.
JE ZIET ERUIT
ALSOFF JE BENT
OVERREDEN
DOOR EEN
GRASMAAIER.



DE TRAINING
IS AL UREN VOOR-
BIJ. WAT DOE JE
HIER NOG OP
HET VELD??



HET WAS GEEN
GRASMAAIER. HET WAS
THURMAN GREEN. DIE
HAALDE ME ONDERUIT BIJ
DE DOELLIJNOEFENING.
GAAT NIET NOG EEN
KEER GEBEUREN.



JEZUS, WEES BLIJ
DAT JE NIET ALLE BOTTEN
IN JE IELE LIJFJE HEBT
GEBROKEN. THURMAN IS TWEE
KEER ZO GROOT ALS JIJ EN
DE MEEST GETALENTEERDE
NEGER DIE WE HIER OOIT
HEBBEN GEHAD.

HUGH!



IK BEN NU
DERTIEN JAAR
WERPTRAINER IN CRAW
COUNTY EN HEB AL VEEL
JONGENS ZIEN KOMEN
EN GAAN. IK STUURDE
ER ZELFS EEN PAAR
DOOR NAAR BEAR.
WIL JE EEN TIP??

KAP
ERMEE.



JE KAN NIET RENNEN,
NIET GOOIEN, NIET VANGEN
EN NIET TACKELLEN. JE KOMT
NOOIT BIJ HET TEAM. EN ALS
DAT LUKT, LATEN ZE JE NOOIT
SPELEN. HET ENIGE WAT JE
OP DIT VELD ZAL DOEN,
IS **BLOEDEN**.

JE HOUDT VAN
FOOTBALL. DOEN WE
HIER ALLEMAAL. WIL NIET
ZEGGEN DAT WE HET
SPELLETJE ALLEMAAL
MOETEN **SPELEN**.



MAAR
HET IS
FOOTBALL.

DAT IS HET
BLOEDEN
WAARD.



EN IK HEET
NIET 'KNUL'.
IK HEET
'BOSS'.

DAT KUN JE
MAAR BETER
ONTHOUDEN, COACH.
TEGEN DE HERFST
GA JE DIE NAAM
NOG HEEL VAAK
ZEGGEN.

SOUTHERN BASTARDS







VERDOMME. HIJ HEEFT HET BLOED ER NIET EENS AFGEHAALD.

COACH... IK VIND HET GEEN FIJN IDEE DAT JE DIE STOK HIER ZO LAAT LIGGEN. NIET NA...

...WAT JE ERMEE DEED.



COACH?



WE KUNNEN HEM WEL VOOR JE OPRUIJEN. WE VERSNIJPEREN HEM TOT ZAAGSEL OF SMIJTEN HEM IN HET MEER...

BLIJF ERVAN AF.



WE GAAN.

COACH, EH... WEEET JE ZEKER DAT DIT EEN GOED IDEE IS?

ESAW EN IK HEBBEN HET EROVER GEHAD EN, EH... WIJ VINDEN VAN NIET. WE DENKEN DAT JE BETER NIET KAN GAAN... NIET DAARHEEN... NIET NADAT...



JEZUS CHRISTUS... ALS HET ZO MOET, DAN GA IK WEL ALLEEN.

ALSOF JULLIE NOG NOOIT BIJ EEN BEGRAFENIS ZIJN GEWEEST.



"DOCH DIT ZEG IK, BROEDERS, DAT VLEES EN BLOED HET KONINKRIJK GODS NIET BÈRVEN KUNNEN."



"EN DE VERDERFELIJKHEID BÈERFT DE ONVERDERFELIJKHEID NIET."

"ZIET, IK ZEG U EEN VERBORGENHEID: WIJ ZULLEN WEL NIET ALLEN ONTSLAPEN..."



"...MAAR WIJ ZULLEN ALLEN VERANDERD WORDEN."



"IN EEN PUNT DES TIJDS, IN EEN OGENBLIK, MET DE LAATSTE BAZUIN."

"WANT DE BAZUIN ZAL SLAAN, EN DE DODEN ZULLEN OPGEWEKT WORDEN..."



"ONVERDERFELIJK."

NEE, TOCH? KRIJG NOU DE VINKENTERING."