





HM... DE BAZIN IS ER NIET.
ZE HAD NOCHTANS GEZEGD
DAT ZE ER ZOU ZIJN OM ME
M'N LOON TE GEVEN.

GELUKKIG HEB IK
EEN SLEUTEL...



ZE IS VAST NAAR DE STAD. IK WEET NIET WAT
ER MET HAAR AAN DE HAND IS. ZE LOOPT ALLE
BOETIEKEN AF...



ZE KOOPT HOPEN NIEUWE KLEREN...
NU EEN JURK... DAN EEN ENSEMBLE...



ZE HEEFT EEN
GAT IN HAAR
HAND...





DAT RISICO LOOP
IK NIET.



DAARVOOR
MOET IK
EERST GELD
HEBBEN...



HOPELIJK KOMT ZE
TERUG OM ME TE
BETALEN VOOR IK
VERTREK...



50 EURO IS
NIET NIKS.



MAAR VOOR
HAAR BEN
IK MAAR...





