



9 maanden!



*De Dood heeft er 9 maanden
over gedaan om haar mee te
nemen.*



De Dood houdt niet van oude mensen.



Hun penetrante geur, hun perkamenten huid, hun blik waarin te lezen valt dat ze elke droom al eens gedroomd hebben, hun rug die even krom is als die van een bange hond... De Dood heeft er een gloeiende hekel aan.'



Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Dood houdt van groene blaadjes.



De Dood is een oude snoeper.



*Maandenlang wenste ik dat ze mocht sterven...
Niet meer lijden. Niet meer kreunen.*



*Maar nu... mis ik alles aan
haar, alles van haar...*



*Zelfs haar
gejammer.*



*Weet je, Mediterranea... Ik kan maar
niet wennen aan het feit...*



*...dat jij nu de oudste
Solenza bent!*





Vaarwel, mijn schip!



Ik had in ieder geval geen weet van hun 'afslankingsplan': Ik zag het niet aankomen!

